

## Höstutflykt till Nynäs Slott



Kalle Giertz

Dagen efter regnstormen, som vandrade över landet den 14:e september, möttes två Rolls-Royce, en Bentley och en Aston Martin för gemensam färd till Nynäs Slott,. Så var det tänkt och så blev det nästan. Inför avfärden tankade jag fullt vilket visade sig oklokt. Tanken på min Bentley Mk 6 läcker nämligen vid bensinmätarens infästning trots reparationsförsök. Efter att ha slangat ur 30 l kom min gäst Bernhard Öhrn och jag iväg. Hustru Gunilla hade då redan kört till mötesplatsen i Södertälje i Volvon med våra två ryska gäster. Där mötte Ann-Christin och Tommy Mårder i Silver Shadow och



Kai Adolfsson med Ewa Jörnöw i sitt kulturminne för gemensam färd till Nynäs Slott.

Calle Lagercrantz och Bodil Askengren väntade i Vagnhärad i Calles vackra Aston Martin.



Väl framme vid Nynäs Slott kom vi ifatt de övriga och kunde parkera på anvisad plats utanför slottet.



I väntan på slottsvisningen bjöd Gunilla på kaffe med tilltugg i solskenet.



Kl 11 öppnade guiden och släppte in oss i slottets entré. Visningen var givande och blev lite längre än tänkt tack vare den trevliga och duktiga guiden.

I Café Orangeriet stod ett dukat bord och väntade. All mat lagas på beställning, så vi kunde glädjas åt nylagad god mat till rimliga priser. Efter lunchen besökte vi utställningen Modedräkt 1900 i slottet och promenerade genom den bara två år gamla köksträdgården. Vi njöt av blommor och mer matnyttiga växter. Sörmlands Landsting, som äger slottet, använder trädgården i sin rehabiliteringsverksamhet.



Ett anslag berättade om en konstutställning i Galleri Havsgården några km bort. En smal gropig grusväg tog oss genom skogen till en gammal gård med röda stugor. Den ligger i en slänt med utsikt mot havet. Där såg vi konst av Ulf Lundell och Stefan Lekberg och en bedårande utsikt.



Mer om Nynäs slott står att finna på [www.nynasslott.se](http://www.nynasslott.se)

Vi hoppas att med gemensamma krafter kunna ordna några enkla utfärder söder och väster om Stockholms till nästa år, två till våren och en till hösten. Annonseras, ibland med kort varsel, i Kalendern på hemsidan.