

## Slottsrally 27-28 augusti 2016

I sommarens sista skälvande minut arrangerade Kalle Giertz, distriktsansvarig RREC och Olle Ljungström, klubbmästare AHK R-R/B-sektionen ett slottsrally i Östergötland och Sörmland.

I strålande sol samlades deltagarna med sina bilar uppe på borggården på Löfstad slott. Nio bilar av märkena Rolls Royce, Bentley och Triumph parkerade och snabbt uppstod en trevlig konversation kring bilarna.



*Fin parkering på vid Löfstad slott*



*Bentley 4 1/2-litre 1929 och Triumph TR6 1973*



*Rallyt började med en god laxlunch.*

Löfstad slott byggdes på 1650-talet av fältherre Axel Lillie. På 1750-talet brann slottet. Branden orsakades av att pigan Kajsa Jönsdotter frös och skulle hämta sina vantar. Hon tände en tyrvedssticka för att lysa upp vägen och tappade en glöd som tände eld på slottet. I sin förtvivlan rusade hon ner till sjön och dränkte sig. Än i dag kan man höra hennes skrik nere vid sjön. Efter branden byggdes slottet upp igen. År 1923 testamenterade familjen Piper slottet till Riddarhuset och inventarierna till Östergötlands läns museum.

## Slottsrally 27-28 augusti 2016

I kolonn fortsatte vi färden till Ekenäs slott. Detta renässansslott är omgivet av en vallgrav och har tre torn och spåntak. I det vackra vädret smakade det bra med kaffe innan guidningen



*Marie Reuterhagen Slottsfogde och Guide.*

*Hönsagumman*

På hedersplats innanför slottsentrén sitter ett stort porträtt av Hönsagumman. Hon sägs ha räddat slottet från ett anfall av den ryska hären som hade bränt ner städer och slott. Hönsagumman hade hört ryktet och annat oråd, så hon tände eldar runt slottet utanför vallgraven. Fienden såg eldarna på långt håll och tyckte inte att det var någon idé att sätta eld på slottet som redan brann. Slottet har ägts av familjerna Natt och Dag, Bielke och Banér men är sedan 1939 i Anders Bergengrens ägo men står obebott. Varken vatten eller el finns indraget i slottet.

Efter dessa slottsvisningar kändes det skönt att styra kosan mot Sörmland och Vingåker för att checka in på Båsenberga Hotell och Konferens. Ett mycket trevligt hotell med både sjöutsikt och golfbana. Efter en snabb tvagning var det dags att inta kvällens måltid som inleddes med en drink. Till förrätt serverades krustader fyllda med kräftsagan. Huvudrätten bestod av flankstek med chipotle-bearnaise samt rödlöksreduktion och baconpotatis. Men inte nog med det, därefter dukades både en ost- och dessertbuffé upp för hågade som inte var riktigt mätta.

## Slottsrally 27-28 augusti 2016



*Båsenberga Hotell och Konferens*

Efter en skön och välbehövlig nattsömn samlades vi till frukost och därefter en kort bilfärd till Säfstaholms slott. Vi började med att besöka moderträdet till Säfstaholmsäpplet som numera är fridlyst sedan 1921. Sorten uppkom på 1830-talet.



*Moderträdet*



*Säfstaholms slott*

Säfstaholms slott ägs sedan 1968 av Vingåkers kommun och fungerar som kulturhus. Slottet byggdes 1666 av Gustaf Larsson Sparre och trolig arkitekt var Erik Dahlbergh. Inne på slottet fick vi en ingående visning av årets sommarutställning som var konstsammlaren, galleristen och bokförläggaren Carl-Axel Valén. Utställningen vill visa vad en person med en passion för konsten i vid bemärkelse kan åstadkomma. Här ges exempel på vad samlaren samlade, vad galleristen ställde ut och vad bokförläggaren lät trycka. År 2006 bildade Carl-Axel Valén en stiftelse med uppgift att främja konst och konsthantverk som varje år delar ut stipendier till svenska konstnärer.

Efter visningen var det dags att säga farväl. Men innan vi satte oss i bilarna för att köra hemåt mot Västerås, Norrköping och Sockholm med norra och södra förorter så åt de flesta av oss en lätt lunch.

## Slottsrally 27-28 augusti 2016



Detta sensommarrally hade bjudit på solsken hela tiden men då vi tog adjö kom regnet.

Ett stort tack för ett välarrangerat rally Kalle och Olle!

Vid pennan Ann-Christine Mårder  
Foto Eva och Bernhard Öhrn